

---

# CYKELLØB MED BANDEORD

---

**Voldsomme skænderier prægede sjette afdeling af semiprotours landevejssæson.**



**De midtsjællandske landeveje omkring Haraldsted, Valsøllille og Valsømagle lagde gnubret og tung asfalt til et seværdigt og vokalt voldsomt løb, hvor feltets a-rytter Voigt tog sæsonens første sejr i spt-regi.**

Der skulle gå mange hændelser forud for denne sejr. Mest markant var de mange skænderier flere steder i feltet, dog primært centeret omkring løb-rækkens gule trøje - hvis kørestil bestemt ikke faldt i god jord hos de to nærmeste udfordrere til den gule trøje, LeMond og Merckx:

- *Jeg synes ikke det klæder den gule trøje at køre så defensivt derude i dag,* udtalte LeMond umiddelbart efter løbet.
- *Hvis man (Coppi, red) ikke er stærk nok til at vinde løbet, må man køre taktisk og hviske i krogene,* var Merckxs umiddelbare reaktion.

Der var i midlertid ingen skældsord, der kunne få Coppi til at tage føringer, da først et udbrud med Cancellara, Høj og Piil var blevet etableret i slutningen af løbets anden omgang. Her så en snes rytter mulighederne i koldkrigsstilstanden

Solen skinnede på spt-feltet, der denne lørdag kørte rundt lige midt på Sjælland. Få biler, dybe skove og tung asfalt karakteriserede ruten.

---

mellem de tre kamphaner. Udbrudstærke ryttere som Mayo, Ullrich, Terpstra og Gilbert sammen med førnævnte tre rytter lå alle i forskellige udbrudskonstellationer spredt ud over det meste af den skovomsluttede Knud Lavards vej. Frem mod målstregen, der til forskel fra løbet på samme rute i 2012 var rykket 3 km frem, så det ud som om den lille snes ryttere kunne få samarbejdet i gang og rigtig få gang i udbrudsforsøget. Dog var det kun den forreste gruppe bestående af Cancellara, Høj og Piil, der for alvor fik sat gang i cyklerne og dermed ikke blev hentet, da Voigt, efter et par omganges inaktivitet og mulig pleje af sine asfaltseksemsramte ben, indtog den initiativrige rolle som angriber. Hullet til ham blev hurtigt lukket af LeMond og da Merckx og Coppi kunne holde hjul blev resultatet, at denne lille gruppe optog jagten på fronten, uden der dog kunne opnås enighed om kørearbejdet. Voigt prøvede gentagne gange, uden held, hvilket resulterede i et voldsomt raseri udbrud primært rettet mod Merckx, der efter Voigts mening skulle lade Coppi lukke huller.



- *Jeg sad i lidt af en drømme-position med min mand Piil i frontgruppen og voldsomt splid mellem mine konkurrenter i forfølgelses-arbejdet. Jeg havde fra start af løbet det primære mål at forsvare den gule trøje, og lade etaperesultatet komme i anden række. Den prioritering var meget uforståelig for Merckx og LeMond, udtaler Coppi.*

Otte cykelryttere skulle afgøre fjerde pladsen mellem sig. Terpstra trak det længste strå.

Efter gentagne forsøg lykkes det Voigt at køre væk, da ingen af de tre rigtig ville svare igen ved at sætte sig frem.

-Jeg har personligt aldrig hørt så mange bandeord i et spt-løb, som da jeg meddelte Merckx og LeMond at jeg ikke ville deltage i forfølgelsen. Det resulterede i et samarbejde mellem de to, hvor jeg til sidste valgte at stikke en kniv i deres ryg, ved at angribe fra baghjul og prøve at lukke op til Voigt, som vi stadig kunne se. Det lykkes ikke og da jeg kom tilbage til de to, var stemningen bestemt ikke blevet bedre, udtaler Coppi.

Dette dårlige samarbejdsklima, og rigtig godt samarbejde mellem Terpstra, Boonen, Kittel, Mayo og Gilbert, resulterede i, at forfølger-feltet blev samlet til otte mand halvanden omgang inden mål.



## Jeg har personlig aldrig hørt så mange bandeord i et cykelløb, som da jeg meddelte Merckx og LeMond, at jeg ikke ville deltage i forfølgelsen

- COPPI

- Da vi begge var smidt fra feltet, og jeg sad 300 meter foran Skibby på Knud Lavardsvej, satte jeg tempo og ristede ham frem til målstregen, hvor han fik lukket. Derfra vil jeg tro, at jeg tog 99% af føringerne og jeg kunne nemt sætte ham på sidste runde og køre alene i mål, udtaler Hushovd sig.

Foran disse duellanter sad en ensom Böltz, der kørte de sidste 80 km med overbevisning om at han var løbets agterlanterne. Han nåede aldrig op til den næste lille gruppe bestående af LeBlanc og McGee. Her var det McGee, der havde bukserne på og LeBlanc udtalte sig efter løbet, at det havde været en hård opgave at sidde på hjul af den nykronede Ironman.

Simoni der blev smidt af Terpstra/Boonen/Kittel/Mayo/Gilbert-gruppen indtil fjerde omgang nåede lige akkurat at indhente Cancellara, der lige så langsomt var faldet ned gennem løbet med sin startende fiber. En 12. plads til den nyligt hjemvendte vm-deltager, må siges at være et godt resultat for en mand, der plejer at være lykkelig for en anden sidste plads.

En anden die Mannschaft rytter havde ikke den bedste dag på landevejen. Fuglsang måtte se sin saddelpind bevæge sig uhensigtsmæssigt langt ned i stellet allerede på første omgang. Det betød et pitstop og resten af dagen i ensom majestæt, med enkelte kig op til feltet resten af dagen.

Tilbage i løbets finale havde Voigt og Piil smidt høj på den sidste omgang. Om det var Piils manglende føringer, der gjorde udslaget, er skribenten ubekendt. I hvert fald skulle løbet afgøres mellem den gamle saunamester Voigt og den altid, efter eget udsagn, dårligt kørende, Piil. Her var Voigt afslutningssikker.

I ottemandsgruppen med favoritterne til den samlede sejr var der samling på vej ind på sidste omgang. Terpstra blev kaldt til fronten af din kaptajn og højlydt beordret til at gå i udbrud så snart chancen bød sig. Det mente Terpstra den gjorde få minutter efter. De første par forsøg blev afvist af Gilbert og Boonen. Men da feltet drejede skarpt ind på den let stigende Knud Lavardsvej, satte Terpstra benene i hans karakteristiske 120 rpm og accelerede fra et

- Det samarbejde gennem rulleskift, vi fik op at stå fem mand, er noget at det sjoveste jeg har prøvet på landevejen, udtalte den tidligere mtb-rytter Terpstra efter løbet.

Forrest i løbet blev der også brugt skældsord. Her var Piil ikke super villigt til at tage sin del afførringerne, hvilket ikke huede Høj. I denne gruppe havde Voigt overtaget Cancellaras plads, da en begyndende fibersprængning plagede den ellers stærke jernmand. Da Piil efter løbet udtalte, at han sprang føringerne over fordi han havde Coppi siddende bagude, udbrød LeMond højlydt: "Det er verdens dårligste udskyldning. Coppi sagde det samme om dig". Undskyldningerne var bestemt ikke blevet koordineret på die Mannschaft.

Stemingen bagtil i løbet var noget bedre. Her havde Skibby og Hushovd fra løbets første runde blevet enige om et samarbejde, det til trods for at Hushovd ikke frivilligt lad sig glide ned til Skibby, da denne som den første i løbet blev smidt på bakkespurtsbakken.

**Det samarbejde gennem rulleskift, vi fik op at stå fem mand, er noget at det sjoveste jeg har prøvet på landevejen.**

- TERPSTRA

passivt felt. På den måde lykkes, som i Grand Veksø Rundt, at snyde sig fra et stort felt på sidste omgang. Hvad kan det god ikke ende med for denne talentfulde rytter?

Et par kilometer fra målstregen så det ud som om Kittel havde lært af Terpstra. Han forsøgte også med en acceleration fra distancen og det lykkes ham at komme væk. Han blev dog hentet på stregen af de tre kamphaner, LeMond, Merckx og Coppi. Der slog nærmest lyn mellem disse tre ryttere i spurten. De



opbyggede frustrationer kom fint til udtryk i en spurt som Merckx vandt klart, da LeMond primært var interesseret i at ødelægge Coppi chancer for spurt-succes. Mayo vandt over Gilbert, som vandt over Boonen.

Med dagens resultat er spændingen i toppen indtaget og den gule trøje har bestemt endnu ikke fundet sin ejermand for 2014. Desuden er der i top 10 udenfor podiet maksimalt 8 point mellem hverandre og bestemt noget af kæmpe for i årets sidste 3 løb.

Den grønne trøje ligger til Gilbert, der forsvarede den flot med at tage feltets spurt og den prikkede bjergtrøje er tæt kamp mellem Piil og LeMond.

Efter løbet ristede die Mannschaft pølser over en sagte ild i Simonis storebrors have og til dessert blev serveret en yderst delikat og svampet kage bagt af Fuglsang - med rigtig meget hjælp fra konen. Det ser ud som om semiprotour kan hygge sig - trods diverse skænderier.

**Bål-hygge, hotdogs og solskin i Simonis storebrors have lige midt på Sjælland.**